

## *Den Blå Lagune*

57°55'08.2"N 18°55'31.5"E

Stedets navn får mig til at tænke på både termiske bade i Island og en romantisk Hollywoodfilm fra 1980'erne, men den er god nok, også på Gotland findes en blå lagune. Du finder den oppe på Gotlands nordligste spids i naturområdet Ar, nordvest for søen Bästeträsk. Lagunen er et forladt kalkstensbrud, som nu er fyldt med det reneste, turkisblå vand.

Om sommeren er det et meget populært badeområde, og her er en lille badestrand med sand, men den fyldes hurtigt med folk på en god sommerdag, så tag vattæpper med, i tilfælde af at du må lægge dig på de hårde klipper rundt om bruddet. Vandet er klart og midt på sommeren dejlig varmt, men vandet i det dybe brud er længe om at blive varmet op, så forvent ikke middelhavstemperaturer i juni eller begyndelsen af juli.

For nylig er området blevet udstyret med asfalteret adgangsvej, parkeringsplads og toiletter. Men der er ikke andet end en iskiosk, så husk en picnicurv! Selvom parkeringspladsen er stor, så er lagunen et meget populært badested, og jeg vil anbefale, at man er der inden kl. 12, hvis man vil være sikker på at få en lovlig parkeringsplads i sommerperioden.

Find vej: Kør til Ar, sving ind mellem Bästeträsk og havet på en grusvej, derefter er der et skilt mod Blå lagunen.

## *Fårösund*

I 1844 kom der pludselig gode tider til Fårösund, men det var kun for en kort stund, og det positive blev lynhurtigt vendt til noget negativt. Fra 1853 til 1856 rasede Krimkrigen, som er opkaldt efter den største krigsskueplads, Krimhalvøen, i Sortehavet. Rusland forsøgte at udvide sine grænser på Tyrkiets bekostning. Som svar erklærede England og Frankrig krig mod Rusland, og krigen spredte sig ud i det øvrige Europa. Krigen førte fremmede flåder ind i Østersøen, hvor de stridende parter mødtes. Sve-