

Båta-Bol

Hendes kristne navn var Bodilla Christina Jacobsdotter, men hun blev kaldt Båta-Bol efter den gård, hun blev født på i 1765. Gården lå syv km fra Helgumannens Fiskeläge. Derude havde Bodilla en lille fiskerbåd, som sikrede hende mad på bordet og lidt ekstra penge, når hun fik en fangst, hun kunne sælge på torvet i Visby.

Bodilla var den eneste kvinde, som fiskede. At fiske var en tung og ofte farlig beskæftigelse, men det skræmte tilsyneladende ikke denne pige, som siges at have lignet Freja fra den nordiske mytologi. Bodilla var usædvanligt høj for en kvinde og, efter sigende, stærk som en mand. Hun havde langt, guldfarvet hår, hendes øjne var turkisblå og hendes næse markant, lidt som en ørns. Sådan beskriver en fårösk lokalhistoriker, Fröberg, hende i hvert fald, og han har nok haft belæg for det.

Da hun havde skaffet sig sin båd og en bod (en lille hytte til garn, årer mm.) nede ved Helgumannens fiskerleje, gik hun, når hun skulle ud og fiske, de 7 km ud til kysten fra gården. På Fårö kom hun ofte på tværs med de lokale mænd, som syntes, hun overskred uskrevne love og bragte skam over Fårö. Som 24-årig havde hun født en dreng uden for ægteskab, i kirkebogen står der "fader ukendt", hvilket heller ikke gjorde livet lettere for hende. Et uægte barn var i sig selv en katastrofe for en bondedatter på den tid. Og hun har nok ofte måtte forsvare sig i den ene eller anden sammenhæng. Hun havde et vilt temperament og stor styrke.

En gang kom det, ifølge Fröberg, til et voldsomt sammenstød med nogle drenge fra Visby. Det endte med, at hun tog den ene dreng i kraven og smed ham i havnen. Drengen kunne ikke svømme, så han var nær ved at drukne, men heldigvis, både for ham og Bodilla, blev han reddet op af det kolde vand.

Da hun var 26 år gammel, giftede Bodilla sig med en lokal enkemand, der allerede havde overlevet to koner og nu søgte en tredje. Hans Mula var hans navn, og han var bådsmand. Hans børn var ældre end Bodilla og han

døden nær. Han døde da også mindre end et år efter brylluppet, og så tog Bodilla sin søn og sine ting og flyttede hjem på sin fædrene gård. Her fik hun bygget en lille hytte, som sønnen, Lars, og hun kunne bo i.

Der levede Bodilla, eller Båta-Bol, et langt liv. På en kold aprildag i 1844 døde hun i den lille hytte på familiens gård. Båta-Bol optræder ikke i historiebøgerne, men hun er alligevel ikke glemt. Færgen, som sejler over Fårösund, er opkaldt efter hende, den hedder nemlig Bodilla.

Det var naturligvis ikke alle på Gotland og Fårö som levede et så usselt liv som Bodilla. Tværtimod fandtes der samtidigt i Visby en elite, der, udover at have det sjovt, ville gøre godt. De opkaldte klubben efter deres yndlingsbeskæftigelse, nemlig havbadning. Det var, oversat til dansk, De Badende Venners klub.

” Helgumannens
Fiskeläge ”

